

?

# GEZGIN RUDDY'NIN ORMAN MACERALARI



6-9  
YAŞ

EVİRİM OKULLARI YAYINCILIK

**Merhaba,**

**Ben okaliptüs Ruddy. Ülkenizi ziyaret etmek için geldim. Amacım diğer ağaç arkadaşlarımı tanımak. İsminizi benim ülkem olan Avustralya' da bir hikâyede duydum, merak ettim ve doğal yaşam alanınızı görmek istedim. Hadi artık tanışalım!**







### **KISKANÇ MEŞE ÇAM VE BİLGE KAVAK AĞACI**

*Günlerden bir kış sabahı Meşe üzgün bir şekilde Çam'ın yanına gider: "Sen neden kışları yeşil kalıyorsun da benim yapraklarım dökülüyor?" diyerek ağlamaya başlar. Çam onu yatıştırmaya çalışır ama Meşe daha da kıskanıp sinirlenir ve bağırarak onun yanından ayrılır.*

*Meşe , kış boyu Çam ile konuşmaz ama Çam onu ikna etmeye çalışır. Ne kadar denese de onu ikna edemez. Bu böyle devam edemediği için hayvanlar bir çözüm bulmaya çalışır. Sonunda hayvanlardan biri çözüm bulur: Meşe'nin yakın arkadaşı Bilge Kavak'a, Çam ile Meşe arasında geçen olaylar anlatılır. Kavak da Meşe'yi yanına çağırır. Çoğu bilge gibi Meşe'ye cevabı bir bilmece şeklinde söyler:*

*"Dostluğun sandığından çok yakınında."*

*Diğer bütün hayvanlar ve ağaçlar bu bilmeceyi hemen anlar ama Meşe bir türlü anlayamaz. Bütün orman halkı Meşe'ye bunu anlatmaya çalışır. Cevabı ona söylemek isterler ama Bilge Kavak: "Sakın Meşe'ye bir şey söylemeyin, o bunu kendi bulabilir. Eğer birkaç gün daha bulamazsa ona daha kolay bir bilmece soracağım." der.*

*Birkaç gün sonra Bilge Kavak, Meşe'ye bilmecesini sorar:*

*"Her şeyin yolunda gitmesi için olayın en başına bak."*

*O anda Meşe, bilmecenin ne olduğunu anlar ve Çam'dan özür diler. Çam da ona, neden kendi yapraklarının yaz kış yeşil kaldığını, her ağacın farklı özellikleri olduğunu anlatır. Meşe de bir daha böyle şeyler için kıskançlık yapmayacağına dair söz verir.*



*Hadi artık tanışalım!*



## Ruddy ile Kavak



- Merhaba, seninle akraba olabilir miyiz acaba?
- Evet, olabiliriz. Birbirimize çok benziyoruz. Sen benim atalarımından olabilirsin. Şaşkınlığıma ver konuşmaya daldık, tanışamadık. Ben Kavak, senin adın ne?
- *Benim adım Ruddy. Neredeyse benim kadar uzunsun. Sen nerelerde yetişirsin?*
- *Daha çok serin yerlerde yetişirim. Peki ya sen nerelerde yetişirsin?*
- *Ben Avustralya'nın her yerinde yetişirim ama beni daha çok bataklık yanlarına dikerler.*
- *İnsanlar, bataklıkları sevmezler diye biliyorum. Bu, senin için sorun oluyor mu?*
- *Hayır olmuyor, çünkü insanlar bataklıkları kurutmak için beni bu bölgelere dikiyorlar. Bu konuda insanlara yardımcı oluyorum.*
- *Ben de bataklıklara dikilirim. Bataklıklarda yetişen tek ağaç benim sanıyordum. Farklı ülkelerde olsak da aynı doğal alanda yetişiyormuşuz. İyi ki bizi ziyarete geldin ve seni tanıyabildim.*
- *Seninle tanıştığım için ben de sevindim. Farklı ağaçlarla da tanışayım, görüşmek üzere.*
- *Görüşürüz Ruddy.*







## RUDDY İLE MEŞE AĞACI

- Merhaba, ben Ruddy. Senin adın ne?
- Benim adım Meşe. Sen bayağı uzunmuşsun, hatta arkadaşım Kavak'tan bile uzunsun. Senin özelliklerin nelerdir?
- En bilinen özelliğim uzun boyumdur. Benim boyum 100 metre ama 150 metreye kadar akrabalarım var. Örneğin Avustralya'da yaşayan amcam, ailemizin en uzunudur. Boyu 125 metredir. Hep benden bahsetmeyelim senin özelliklerin nelerdir?
- Benim özelliğim bol yağış alan bir yerde ortalama beş yüzyıl kadar yaşayabilmemdir. Henüz 30 yaşındayım ama ailemizde 250 yaşında olanlar bile var. Ah ah biz neler gördük neler...
- Senin gibi hayat tecrübesi olan biriyle tanıştığıma çok memnun oldum.
- Ben de senin kadar uzuuun bir ağaçla tanıştığıma memnun oldum. Bu arada Çam'a dikkat et! Onun yaprakları çok dikenli.
- Tavsiyen için teşekkürler, hoşça kal.



## RUDDY İLE ÇAM AĞACI



- Ahhhh canım acıdı. Sen Çam olmalısın. Arkadaşın Meşe senden bahsetmişti.
- Evet, ben çamım ama türüm Sedir. Özür dilerim canını yakmak istememiştim.
- Boş ver, benim hatamdı; seni fark etmedim.
- Evet, ağacın boyu uzun olunca kısıları fark etmiyor sanırım. Neyse sen ormanımızın misafiri Ruddy olmalısın. Türüme bağlı bir şey değil ama ben konuşmayı çok severim. Seni tanıyabilir miyim? Mesela insanlar senin neyinden yararlanırlar?
- Benim yapraklarımdan yağ yapılır. Ayrıca yaprağımı çay gibi haşlayıp içerseniz göğsü yumuşatarak nezleyle iyi gelirim. Ya senin neyinden yararlanırlar, seni nerede kullanırlar?
- Beni daha çok mobilya yapımında kullanırlar. Ayrıca beni daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulabilirsin.
- Sen biraz süslü bir ağaca benziyorsun. Bunu sebebi nedir?
- Ben genelde yılbaşlarında kullanılırım. Çünkü yaz kış yapraklarım dökülmez ve beni yılbaşında süslerlerse çok güzel bir ağaç olurum.
- Tabi ya tanımalıydım seni benim ülkemde de yılbaşında seni süslüyorlar. Çok sevindim seninle tanıştığıma.
- Bir dahaki gelişinde daha dikkatli ol.



## RUDDY İLE ÇINAR AĞACI



–Merhaba ben Ruddy. Senin adın ne?

–Benim adım Çınar. Arkadaşlarım Çam, Meşe ve Kavak bana senin özelliklerini söylediler.

–Peki senin özelliklerin nelerdir?

–Daha çok dere yataklarında bulunurum ama aslında süs bitkisiyim. Gazlardan etkilenmediğim için beni caddelerde sık sık görebilirsin. Ayrıca bizler uzun ömürlüüz ve odunumuz fıçı yapımında kullanılabilir. Peki seni Türkiye'ye getiren nedir?

–Burada bir sürü değişik ağaç türü var. Ben de bu ağaç türlerini ziyaret etmek için geldim. Şimdilik hoşça kal Çınar.

– Ruddyyyy az kalsın unutuyordum. Birazdan ormanın en şirin ağacıyla tanışacaksın. Arkadaşımı çok seveceğine eminim.





## RUDDY İLE KIZILAĞAÇ

—Merhaba ben Ruddy. Senin adın ne ?

—Benim adım Kızılağaç. Sen de misafirimiz Ruddy'sin. Arkadaşlarım senden bahsetmişti.

—Evet ben Ruddy, peki senin özelliklerin nelerdir?

—Türkiye'de doğal yaşam alanım oldukça geniş. Trakya, Marmara çevresi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz gibi bölgelerde yetişirim. Boyum 20 metreyi aşabilir; esmer tenli, seyrek dallı bir ağacım. Daha çok serin bölgelerde ve nemli dere yataklarının bulunduğu yerlerde yetişirim.

—Peki senin bir farkın var mı bizden?

—Gördüğün gibi ben farklıyım. Bütün ağaçlar yeşilken ben kıızıyım. Bu yüzden bana Kızılağaç derler ve diğer ağaçların içinde hemen fark edilirim. Bakmaya doyamazlar bana. Bu arada Meşe'ye çok dikkat et! İyi bir arkadaştır ama biraz kıskançtır.

— Peki dikkat ederim. Senin gibi şirin bir ağaçla tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendine iyi bak.



## Ruddy ile Akçaağaç



—Merhaba ben Ruddy. Senin adın ne?

—Benim adım Akçaağaç. Arkadaşlarım Çam, Meşe, Kavak, Çınar ve Kızılağaç bana özelliklerini söylediler.

— Peki senin özelliklerin neler?

— Kışın yapraklarımı dökerim. Sürüngenler gibi parlak pullarla örtülüyum, uzun saplı yapraklarım var. Yapracağımı

koparırsan içinden süt çıkar; ama bunu yapma canımı acıtırsın.

—Çok can yakıcı bir şey olsa gerek. Geçen yıl Japonya'daydım.

Orada Japon Akçaağacıyla da tanışmıştım. Sana çok benziyor.

Onu tanıyor musun?

—Aslına bakarsan akrabam. Ama bizim buralarda yetişmez. Japon Akçaağaç

denmesinin sebebi de budur. Bu arada Meşe'yle Çam arasında hep bir çekişme vardır.

Dikkat et!

— Sanırım Meşe biraz kıskanç. Uyarın için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kal Akçaağaç.





### *Ruddy ile Gürgen Ağacı*

*–Merhaba Gürgen, nasılsın?*

*–İyiyim, sen nasılsın?*

*– Teşekkür ederim ben de iyiyim. Seninle tanışmak istedim. Nasıl bir ağaç olduğunu merak ediyorum, bana kendini anlatır mısın?*

*–Yapraklarım yumurtaya benzer, tırtıklıdır. Trakya, Ege, Marmara, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayabilirim.*

*– Meyvelerin ne kadar ilginç!*

*– Evet, meyvelerimi görenler şaşırırlar. Sert kabuklu, sivri, sarkık meyvelerim vardır. Görenler onu küpeye benzetir.*

*– Seninle konuşmak çok güzeldi Gürgen, bir dahaki gelişimde görüşürüz.*





### *Ruddy ile Söğüt*

- *Aaa yaprakların ne kadar ilginç sanki su gibi yere akıyorlar. Senin adın ne?*
- *Benim adım Söğüt. Yapraklarım hep öyledir. Benden uzun bir ağaçla tanışmak mutlu etti beni.*
- *Sen hep böyle su kenarlarında mı yaşarsın?*
- *Evet, suyu çok severim. Ayrıca kabuğum aspirin yapımında kullanılır.*
- *Aspirin nedir?*
- *Aspirin, hastalandığımızda doktorumuzun bize verdiği bir ilaçtır. İnsanlar için böyle bir yarar sağlamak beni çok mutlu ediyor.*
- *Ne güzel insanlara faydalı olmak. Bataklıkları kurutmak için de benden yararlanırlar. İkimizde birbirimize çok benziyoruz. Keşke tatilim hiç bitmeseydi.*
- *Üzülme sana kartpostal atarım.*
- *Teşekkürler, ben de sana kartpostal gönderirim. Sen çok iyi bir arkadaşsın.*
- *Sana gezinin kalanında şans dilerim.*
- *Hoşça kal.*





## Ruddy ile Kayın



– Merhaba sen ne ağacısın?

– Ben Kayın ağacıyım. Arkadaşlarım senden bahsettiler. Boyun gerçekten de çok uzunmuş. Sen Okaliptüs Ruddy'sin değil mi?

– Evet Ben Ruddy. senin adını sanki bir yerlerde duydum gibi.

– Evet benim odunum çok kullanılır.

– Ne güzel hepimiz yararlı ağaçlarız.

– Evet, beni birçoğu Nazım Hikmet'in benden esinlenerek yazdığı şiiriyle tanır. Hatta bu şiir bestelendi.

– Öyle mi? Çok merak ettim, şimdi.

– İstersen bir bölümünü okuyabilirim.

– Evet isterim.

"Karlı kayın ormanında

yürüyorum geceleyin.

Efkârlıyım, efkârlıyım,

elini ver, nerde elin?"

– Çok güzelmiş Kayın. Seni tanımak çok güzeldi. Bir dahaki gelişimde şiirin devamını dinlemek için can atıyorum. Hoşça kal.





***Maalesef gezimin sonuna geldim. Çok farklı arkadaşlar edindim. Sanırım Avustralya'da işlerimi yoluna koyup tekrar Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de artık bir sürü arkadaşım var. Çok mutluyum. Arkadaşlar sizi çok özleyeceğim hoşça kalın!***





## Kaynakça

Birand, Hikmet (1999). *Anadolu Manzaraları*. Tübitak, Ankara.

Kara, İbrahim. *Türkiye'de Bulunan Ağaçlar*, 1897.

<http://hobibahcemiz.net> (20 Şubat 2014 tarihinde edinilmiştir)

<http://tr.wikipedia.org> (23 Şubat- 18 Mart 2014 tarihlerinde edinilmiştir)

<http://www.cografyasaati.com> (5 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir)

<http://www.ogm.gov.tr> (5 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir)



Ben Deniz Akan,

2003 yılında İstanbul'da doğdum.

Futbol ve basketbol oynamanın yanı sıra koşuyu, rafting yapmayı, hentbol oynamayı ve kitap okumayı çok severim.



Ben Eren O'neil Şimşek,

2003 yılında İstanbul'da doğdum.

Futbol ve basketbol oynamanın yanı sıra rafting yapmayı, hentbol ve bilardo oynamayı, windsurf (rüzgar sörfü) ve kitap okumayı çok severim. Ayrıca yelkencilikle ilgileniyorum.



Ben Tibet Yılmaz,

2003 yılında İstanbul'da doğdum.

Yüzmeyi, resim çizmeyi, basket oynamayı çok severim. Bir de lego oynamayı severim.